

ik meerminneke.

Uit oorkonde van Arnulf I
Graaf van Vlaanderen anno 964

...WALENEM dictam
id est Bucingehem, MERHAGA,
Loceca, Moica, Moringehem, Ostrehem

...2 bunaria sita in MERHAGA



Aan allen :

van: " de merhage, Van Merhaghe,
Vanmeerhaeghe, Vanmeerhaghe,
Vanmeirhaeghe, Meirhaeghe, Meerhaeghe,
Meerhage, Myrage, van Vandermerhagen
tot Merache

en 100 anderen".

*(van) Meirhaeghe's
Familiecontactblad*

Mag ik mij voorstellen ? .

Ik ben : "Het Meerminneke".

Kontaktblad voor alle naamgenoten, dus familie-genoten!

Ik werd geboren uit de asse van eeuwen, in het zegelmerk van Loy Van Meerhaege, schepen van de Heerlijkheid Van Walem te Wortegem en wonend op de Meerhage in 1520.

Zwom dit lieve figuurtje rond in een misschien toenmalig klaar meertje of in een kleine, klare vijver van de Meerhaege, samen met de dolfijnen van de neven en de nichten en met "le poisson dressé sur la queue la tête à dextre" uit het wapen van een andere Van Merhaghe ?- Wie zal het weten ?-

In elk geval reikte de fantasie van onze voorvader zo ver en scheen hij toen reeds op de hoogte van dit mythologisch figuurtje dat hij : - gelet op de plaats waar hij woonde

- en gelet op water-element

in zijn naam dit Meerminneke opnam in zijn zegelmerk.

Het doel van ons Meerminneke is een kontakt te leggen tussen alle naamgenoten, elkaar beter te leren kennen, iets meer van elkaar te weten, te zien hoe de verschillende takken van onze grote stamboom verder geëvolueerd zijn.

Het Beheer en de Redaktie liggen in de handen van :

Vader: Jan Meirhaeghe
Europastraat, 15,
8770 Ingelmunster
Tel. 051. 30.65.29

Zoon: Herman Meirhaeghe
A. Latourstraat, 31
9218. Gent-Ledeberg.
Tel 091.31.38.49

Het Meerminneke verschijnt viermaal per jaar en kost 200 fr. te storten op rekening nummer 737 - 4262090 - 50 van Herman Meirhaeghe, A.Latourstraat,31, 9218 Gent-Ledeberg.

De kolonnen staan open voor iedereen die ook een woordje wil placeren, in ernst of luim, in dichtwerk of proza, in sport of spel. Er is een familierubriek. Zij leeft met U mee van wieg tot graf, met al de grote of kleine gebeurtenissen die een mens op deze reis beleeft. Het komt er alleen op aan, als trouwe meerminnaar of meerminnares, deze dingen over te maken aan de redaktie. Ik wed dat U na drie maanden reeds uitkijkt naar deze rubriek. Maar wij geven ook meer. En meer dat is alles wat wij uit de archieven opdiepten vanaf het jaar 1200 tot nu.

Wij leggen met U en voor U een familiearchief aan. Daarom diept U uit de oude laden alles wat U missen kunt. Oude foto's, oude doodzantjes van naamgenoten en familieleden, oude brieven uit vergane tijden. Het moet een historisch dokument worden voor ons nageslacht !!! Wij maken Uw stamboom niet alleen uit namen maar uit onvergetelijke souvenirs.

Nu leven wij allen naar het FEEST toe. In grote getale zult U er zijn.

WIE HELPT ER TREKKEN EN STEKEN AAN DE KAR ???

Zo rolt het gemakkelijker !!!

BESTE NAAM - en FAMILIEGENOTEN,

Vallen wij maar meteen met de deur in huis !!!

Inderdaad : de eerste bladzijde van dit speciaal Meerminneke roept U al direkt op naar het FAMILIEFEEST van alle (Van) Meerhaeghen, om het even hoe ook hun naam geschreven wordt.

ALLEMAAL HOREN ZIJ ERBIJ !!

Ik ben zo stout te verklaren (en dit na jaren opzoekingen en steunend op een stevige ondergrond) dat iedere Meirhaeghe, met of zonder " van " kan geënt worden op de boom die wortel schoot te WORTEGEM en wel bepaald op de " Merhaghe " nu nog gekend onder de naam MEERHAEGHOEK

Toen wij onze speurtocht aanvingen naar ons verleden, in 1976 te Kanegem (misschien wel omdat iedereen een beetje heimwee naar 't verleden heeft en omdat de toekomst ons nu nog zo weinig schijnt te bieden) durfden wij niet dromen dat wij het werkelijk zo te pakken zouden krijgen. Aanvankelijk nieuwsgierige hobby, werd het al gauw een boeiende bezigheid - een fascinerende studie - een obsessie met als onverwacht dankbaar gevolg een familieboom als een monument met levende echte mensen. Dit tenminste hebben wij gepoogd.

Onze naam was "MEIRHAEGHE" zoals ons vader die naam droeg en vóór hem ons grootvader en alle stamvaders die ons vooraf gingen. Zo dachten wij althans. Maar al gauw gleed de pen van de dorpspastoor of van de gemeenteklerk uit in verschrijvingen en varianten en onze naam werd geradbraakt op alle mogelijke wijzen... en Meirhaeghen werden Meirhaege, Meerhaeghe, Myrage, Vandemerehage omstreeks 1700 een voorzetsel bij te krijgen en Meirhaeghe werd Van Meirhaeghe, opnieuw in vele, verschillende schrijfwijzen want de Meirhaeghe die rond 1650 in Kanegem opdook noemde wel degelijk " Jan Van Meirhaeghe "

Later konden wij ontsluiëren dat dezelfde Jan uit Nokere kwam...en diens Voorvaderen uit Wortegem.

WORTEGEM : De wieg van alle VAN MERHAGHEN

en mijn stoute verklaringen, hierboven afgelegd; laten mij toe U allen familiegenoten te noemen; want allen zijn wij takken van dezelfde boom, de boom die wortel schoot in de Merhaghe tussen Wortegem en Ooike, en U uit te nodigen naar het FAMILIEFEEST van alle Merhaghen ter wereld !

U WORDT ER VERWACHT !!!

U ZIJT ER WELKOM !!!

OOK U , MEIRHAEGHE-DOCHTERS door het lot door de eeuwen heen ongenadig bejegend. daar Gij door het huwelijk bijna Uw naam verliest, zijt uitgenodigd met Uw man, Uw kinders, de kinders van Uw kinders en de kinders van hun kinders tot in het zoveelste nageslacht.

Wij vragen met aandrang dat elke Van Meirhaeghe alle Van Meirhaeghen of Van Meerhaeghen of Van Merhaghen van mond tot mond zouwt willen uitnodigen want ons is het niet mogelijk allen te bereiken gezien wij meestal via telefoonboeken en andere alleen de Naamgenoten kunnen bereiken.

Hoe U met ons in kontakt kunt komen en wat er U te doen staat leest U verder wel.

De Meirhaeghestamboom, eeuwen oud, bestaat uit één onderstam met twee geweldige spijlen : de Oudenaardse en de Kanegemse spil. Samen vormen zij een machtige kruin die eeuwen overschaduwet !!!

Water

U komt beslist ook op ~~Zondag~~ 20 augustus, in een uiterst gezellig familieonderonsje, in deze schaduw meevieren en rusten.

OUDENAARDE

20 AUGUSTUS 1983

GROOT (VAN)MEIRHAEGHE FAMILIEFEEST

Zoals aangekondigd gaat het Groot Van Meirhaeghe Familiefeest definitief door te Oudenaarde op 20 Augustus 1983. Wij hebben Oudenaarde als verzamelpunt uitgekozen omdat dit de hoofdplaats was van de aloude kasselrij waaronder Wortegem ressorteerde en omdat onze Wortegemse voorvaderen allen poorters waren van deze stad. Allicht snuiven wij er nog iets op van die langvervlogen sfeer.

Het feestprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit :

- vanaf 14u30 : aankomst op de grote markt
verwelkoming met beiaardconcert.
- te 15 uur : eucharistieviering in de Ste Walburgakerk
gecelebreerd door familieleden-Priesters.
- om 16 uur : korte optocht door het centrum met het Muziek-
korps van EINE en de vlaggen van België, Vlaan-
deren, Frankrijk, Wortegem, Nokere, Kanegem en
de splinternieuwe familievlag-met-meermin.
- om 16u45 : ontvangst op het historisch stadhuis waar een
kort welkomswoord zal gesproken worden.
Daarna worden wij van op de pui van het stad-
huis allen vereeuwigd op de familiefoto
Vertrek naar de feestzaal Mantovani
- om 18 uur : wordt de apéritief uitgeschonken.
- om 19 uur : schuiven wij de benen onder de feesttafel
het menu -tomatenroomsoep
-varkensgebraad op grootmoeders wijze
lentegroen en aardappelkroketten
-goede wijn
-koffie en gebak
- om 21 uur : start het gezellig avondfeest met Disc-Jockey
die, op erewoord niet oorverdovend zal spelen
om ons toe te laten een familiaal keuveltje
te slaan met iedereen in een uitgebreid gezellig
familie-onderonsje.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij U hiermee iets degelijks aanbieden voor een toch nog doenbare prijs van 900 F per persoon.

Deze som kan overgeschreven worden met de vermelding : "Familiefeest" op rekening nummer 737 - 4262090 - 50

van Herman Meirhaeghe
A.Latourstraat, 31 ,
9218 GENT - Ledeberg.

Voor kinders onder de 12 jaar is een prijs voorzien van 450 F

Gelieve echter bij storting schriftelijk te laten weten wie vertegenwoordigd zal zijn. Naam en adres opdat wij U van het verder verloop kunnen op de hoogte houden !!!

Wij rekenen erop dat dit Familiefeest door Uw talrijke aanwezigheid een sukses zal worden dat met gouden letters zal geboekt worden in de annalen van onze familiegeschiedenis. Het is de ideaalste gelegenheid om eens kennis te maken met de ANDERE tak van de boom.Een andere tak...maar van hetzelfde hout.

Het geslacht Van Meerhaeghe in de 13e en 14e eeuw

In de geschreven archiefbronnen komt de 'kleine man' eigenlijk pas voor het eerst naar voor in de loop van de 13e eeuw en hier begint dan ook de kleine geschiedenis van hen die ons deze naam hebben gegeven.

Inderdaad het gebruik om de mensen met een naam te noemen vindt zijn oorsprong ergens tussen de jaren 1200 - 1300 hoe vreemd dit ook mag lijken.

Onze allereerste naamgenoot vonden we terug in een oorkonde van de abdij van Ename uit 1248 waarin ene Willekin de Merhage te Ooike vermeld wordt. Misschien wijst de verkleinvorm van zijn doopnaam er op dat hij op dat ogenblik nog minderjarig was en vermoedelijk werd hij omstreeks 1230 geboren. Het is niet bewezen dat Willekin ook een inwoner van Ooike was. Het is best mogelijk dat hij een Wortegemnaar was die gronden in uitbating hield op de Meerhage, die zich uitstreckte op de grens van Ooike en Wortegem in de nabijheid van Walém.

Verder vinden wij in een inventaris van de Gentse Sint-Pietersabdij die geweldige bezittingen had een viertal naamgenoten terug. Zij waren cijnsboeren die op gestelde tijden aan de abdij een deel van hun opbrengsten moesten afstaan, cijnsgeld betalen en bij bepaalde gelegenheden op het centrale abdijsgoed van Walem moesten helpen of 'diensten' leveren.

Aldus schrijven wij 1281 en we bevinden ons 'in parochia de Wortenghem'.

Op de feestdag van Sint Michiel betaalt Gertrudis de Merhaghe vier solidi en 1 denier. Daarenboven staat zij in natura één mud evene of haver af. Met Kerstmis en op Sint Stefanusdag (25 en 26 december) levert zij acht broden en vier hoenders. Medio Martio of midden maart betaalt Gertrudis nog eens vier deniers cijnsgeld. Dit alles over de akkers die zij gebruikt in 'de census de Walhem'.

Over deze eerste naamgenoten die tegelijk onze voorouders zijn kunt U alles lezen in ons Familieboek of in ons familietijdschriftje 'Het Meerminneke'. Wij kunnen immers in deze korte voorstelling U slechts een proevertje geven van het boeiende in deze, onze familiegeschiedenis.

Wij laten U meegenieten van al onze opzoekingen als van goede, oude wijn. Wij maken U een beetje meer naambewust.

Wij doen voor U uit de doeken :

- de schrijfwijze
- de betekenis
- de herkomst van de naam 'Meerhaeghe'

Wij vertellen U duizend-en-een dingen die de geschiedenis van de kleine man ook boeiend maken. Waarover U zult glimlachen, of grimlachen, of ook fier zult zijn.

Maar dan moet U er bij zijn !!! U hoort er toch bij !!!

De Meermin in het wapen van de familie Van Meirhaeghe.

... na deze korte reis door de sprookjesachtige wereld van de volksfantasie begeven we ons naar Wortegem waar Lodewijk Van Meerhaeghe, in 1520, als schepen van de heerlijkheid van Walem zegelde met een meermin

Vroeger zegden wij reeds dat we niet wisten waarom Lodewijk nu precies een meermin in zijn wapenschild vcerde. We legden toen wel het verband tussen MEERmin en MEERhaeghe die beiden met het element "water" te maken hebben. Ons familiewapen zou aldus, ten dele, een 'sprekend' wapen kunnen zijn, dat als het ware de naam in een beeld vertaalt. Zo droeg de Wortegemnaar Pieter Van de Wiele een 'wiel' in zijn zegel. Een sprekend voorbeeld van een familiewapen. De naam 'Meerhaeghe' is echter heel wat moeilijker door een tekening voor te stellen en alleen het eerste deel van onze familienaam (Meer) zou door de meermin vertaald zijn.

Op zoek naar de oplossing van het raadsel zijn wij gaan grasduinen in de archieven. Het liet ons toe een verband te leggen tussen de elementen : Cauborre - Meerman- Meermin - Meerhaeghe - Van Meerhaeghe - de Merhage en hier ligt zeer zeker de oorsprong van ons familiewapen...

voor het ganse verhaal: zie 't Meerminneke.

De dolfijn in het wapen van de familie Van Meirhaeghe.

... zoals gezegd in Meerminneke nr 5 ontvingen we van de Heer Frantz Van Dorpe uit Sint Niklaas een fotocopie van het Dolfijn-wapen dat door een 16e eeuwse tak van onze stamboom gedragen werd. Meermin en dolfijn : alweer waterelementen die er op wijzen dat onze naam wel degelijk met 'meer' te doen heeft !!!

Het familiewapen in onze familie :

In ons Familieboek en in 't Meerminneke leest U het slaande en sluitende bewijs dat deze beide wapens (meermin en dolfijn) onze voorouders toebehoorden.

Het is een boeiende historie.

Moest ik ooit eens roman plegen, dan kon ik zeker geen betere titel vinden dan : "Die, van de Merhage". Hij zou duizenden levens omvatten in meer dan 700 jaren. Hoeveel Graven van Vlaanderen, hoeveel Koningen zijn hier voorbijgetrokken?? Hoeveel wilde legerbenden die roofden en plunderden?? Hoeveel gesels als honger, cholera, pest ?? Hoeveel oorlogen hielden hier een ongevraagde selectie ??

Hoeveel van onze voorouders konden het niet bolwerken in de opstapeling van tegenslagen ?? Hoevelen hielden toch stand ? En hoe kwamen zij uit de strijd ??

Wij schrijven deze roman voor U. Met mensen van vlees en bloed. Waar lag hun have en erf ?? Waar woonden zij ??

Stelt U belang in dit familieboek, laat het ons weten !!

BESCHULDIGDE, STA OP !!!

Tussen de duizenden processen die tijdens het ancien Régime voor de Raed van Vlaanderen werden gevoerd, vonden wij er een tiental terug waar naamgenoten bij betrokken waren.

Ook onze voorzaten liepen al eens naast de schreve en gingen het wetboekje te buiten. Ondertussen heeft de tijd hun daden onder het stof der vergetelheid bedekt tot er eeuwen later een verre nakomeling opstaat om al die ouwe koeien weer uit de gracht te halen. Niet dat we de eeuwige rust van onze voorouders willen verstoren!! Er was alleen die niet in te nemen nieuwsgierigheid én de wetenschap dat ook ons niets (on-) menselijks vreemd is...

Wij dachten er goed aan te doen om U de teksten voor te leggen zoals zij in het 17de eeuwse Vlaams gesteld zijn, ten-einde een maximum aan sfeer en lokale kleur te vrijwaren.

Om de leesbaarheid te vergemakkelijken hebben wij wel (tussen haakjes) hier en daar een begrip of woord hertaald.

Nog een tip : een goede methode om deze oude teksten te begrijpen is ze gewoon in Uw dialekttaal te lezen, zonder ze letter voor letter uit spellen

In het jaar 1660 blijkt ene Willem Van Meirhaeghe uit Ooike het erg letterlijk aan de stok te hebben gehad met Janneke Verriest, de dienstmeid van de plaatselijke pastoor Jan Desmet.

Deze Willem Van Meirhaeghe, zoon van Willem en Antonia Claerhout, werd te Ooike geboren in 1633. Zijn vader Willem, een volle kozijn van onze Kanegemse stamvader Jan, was schepen en greffier te Ooike en zijn grootvader Jan Van Meirhaeghe was er baljuw. Willem behoorde dus zeker tot de dorpsnotabelen en zijn status zal ook in het proces ter sprake komen.

... hier begint nu een kleurrijk (letterlijk en figuurlijk)proces. De beide partijen worden met de regels van de kunst aan een verhoor onderworpen en gekonfronteerd met getuigen te laste en te ontlaste waarin zij zich ontpoppen tot waardige kandidaten-deelnemers aan : IEDER ZIJN WAARHEID.

Wij zullen nu de procesbundel doorworstelen en enigszins orde proberen te scheppen in dit lijvig dossier.

Indien U dit kleurrijke proces met al zijn ondeugende en pikante details wilt verder lezen, neem dan een abonnement op het Meerminneke, die U deze en honderd andere gezellige familienieuwsjes tapt uit duizend kannen en kruiken.

De reeds verschenen Meerminnekes waarvan de voorraad momenteel totaal uitgeput is, willen wij wel hernemen indien er voldoende vraag naar is.

Er is niet alleen het Meerminneke. Er is ook een Groot Familieboek waaraan druk gewerkt wordt en dat eerstdaags uitgegeven wordt. Daar wij momenteel nieuwe bronnen aangeboord hebben zal het verschijnen van dit boek wel enige vertraging oplopen gezien de geweldige berg dossiers die wij nog moeten doorworstelen. Wij houden U op de hoogte!!!

De "heren" van Walem en Wortegem een
onderonsje

In een vorig Meerminneke zagen we hoe een klein aantal clans te Wortegem de openbare functies monopoliseerden en hoe de families via een bepaalde huwelijkspolitiek hecht met elkaar verbonden waren. Hieronder zullen wij even peilen naar de 'financiële basis' waarop hun status gebouwd was; meer bepaald tijdens de 16e eeuw. Het wordt inderdaad een beetje eentonig, want altijd vinden wij uiteraard diezelfde clans terug in de hoogste gelede- ren der hitparade van de meest gefortuneerde boeren.

Het zou een vreselijk werk zijn om via de talloze boedel- beschrijvingen en erfenisverdelingen uit de Oudenaardse wezerij het bezit van al die families uit te tekenen. Gelukkig hebben wij voor de 16e eeuw een overzichtelijke bron in de "penningkohieren"

Deze belastingsboeken werden opgesteld op bevel van de Span- jaarden die de bevolking alhier een speciale belasting wilden op- leggen, teneinde hun oorlogsmachine op gang te kunnen houden. Op die wijze werd de beruchte 20e, 10e of 5e penning geïnd, wat een belasting betekende van respectievelijk 5, 10, of 20% op de ge- schatte pachtwaarde van de onroerende goederen. Te Wortegem werd in 1571-1572 een kohier van de 20e penning opgemaakt en daarin staat iedere inwoner, zowel eigenaar als pachter, genoteerd met zijn eigendommen en/of pachtgoederen, plus de som die de betrok- kene aan grondbelasting moest afstaan.

Op basis van deze kohieren hebben wij twee hitparades op- gesteld van enerzijds de grootste eigenaars en anderzijds de grootste pachters. Achter de naam staat het bedrag dat ze als belasting moesten betalen. (Totaal ongeveer 150 cijnsplichtigen.

1	Jan Vande Woestijne	27 ponden
2	Joos Vande Woestijne	19
3	Willem Vande wiele	16
4	Pieter Van Meerhaeghe	12 (ongeveer 20 ha.)
5	Hospitaal van Oudenaarde	11
6	Joos Symay	10
7	Loys Vandenheede	9
8	Jan Vande Woestijne	9
9	Philips Vande Wiele	9 (huwt Agnees V. Merhaeghe)
10	Klooster van Petegem	8
11	Martin Naessens	7
12	Loys Vandendycke	6
13	Weduwe Gilles Maebe	6
14	Pieter Vandendorpe	6
15	Michiel Beert	6
16	Franchoys Van Meerhaeghe	6 (ongeveer 10 ha.)
17	Arent Blauwblomme	5
18	Pieter Debosschere	5
19	Pieter Vandenhecke	5
20	Joos Van Meerhaeghe	4 (ongeveer 7 Ha.)

In ditzelfde jaar 1571 was koploper Jan Vande Woestijne baljuw van Walem, Joos Vande Woestijne was baljuw van Oud-Mooregem. Pieter Van Meerhaeghe, Philips Vandewiele en Arent Blaublomme zetelden dat jaar in Walemse schepensbank

In de top der pachters vinden wij Jan Van Meerhaeghe als koploper gevolgd door Pieter Vande Wiele, Joos Vande Woestijne en Arent Van Meerhaeghe.

Hoe Wortegem in 1600 uit ^{de} rampspoed te voorschijn komt, na de crisis van 1557 en de Beeldenstorm van 1565, leest U in ons Familieboek.

In dit kort bestek kon ik U alleen laten kennis maken met Het Meerminneke, het Familieboek dat eerstdaags verschijnt en het Familiefeest op zaterdag 20 augustus te 14u30. Ik wou U zo graag met veel meer rubrieken aanspreken maar in dit éne speciale nummer wou ik ook nieuwsgierig maken en naar meer doen verlangen.

Wij fantaseren immers niet als wij U zeggen dat alle Naamgenoten Familiegenoten zijn afstammend van dezelfde boom die nu nog in duizend vruchten over de wereld verspreid zijn.

HET IS ECHT

DAAROM : Alle Meerhaeghen ter wereld, verenigt U op die dag te Oudenaarde.

De oorspronkelijke schrijfwijze, zoals wij die in de diepste, verre geschiedenis vonden is :

Willem VANMEERHAGHE wonend op de Meerhage.

In de loop der eeuwen zagen wij vele varianten opduiken. Bijvoorbeeld zag ik in Wannegem-Lede in de jaren 1600 negentien (19) diverse schrijfwijzen van onze naam.

Wij zagen Van Meerhaeghe	en	Van Meerhaghe
Van Meirhaeghe	en	Van Meirhaghe
Van Merhaeghe	en	Van Merhaghe .

Deze schrijfwijzen bleven meest bewaard in de streek van oorsprong en men vindt ze vroeger (VOOR 1900) meestal terug in de gemeenten rond Oudenaarde, ONDER DE SCHELDE; hetzij Oudenaarde, Petegem, Elsegem, Bevere, Moregem, vooral Wortegem, Anzegem, Tiegem, Ooike, Nokere, Wannegem-Lede, Huise , ook Mullem, Zingem, Asper, Kruishoutem en Waregem.

De andere schrijfwijze : Meirhaeghe, Meerhaeghe, Meerhaege enz. is ontstaan rond 1670 toen Jan Van Meirhaege komend uit Nokere zijn "Van" verloor en zijne nakomelingen verder door 't leven liet gaan zonder "Van"

Hij is de enige stamvader van al wie in en om Kanegem op de wereld kwam.

Men vindt ze meest terug in Kanegem, Ruiselede, Tielt, Aalter, Aarsele, Poeke, Egem, Pittem, Wingene. Dus ook nog altijd dicht bij de moederschoot.

Natuurlijk, de laatste jaren is de wereld veel kleiner geworden en zijn de (Van)Meerhaeghen, nochtans honkvaste kerels, in de loop der jongste jaren wat meer uitgezwemd.

Maar komend van overal hoop ik hen te ontmoeten op die Grote VANMEERHAEGHEDAG te Oudenaarde.

Laat iets van U horen...Schrijf ons...Bel ons...maar vooral:
SCHRIJF IN

Waar de Meirhaeghen verzocht zijn zich steeds te richten tot het hen reeds vertrouwde adres van zoon Herman in Ledeberg vragen wij de VAN MEIRHAEGHEN die ons telefonisch willen bereiken voor een of andere uitleg dit te willen doen op adres Jan Meirhaeghe, Europastraat, 15, 8770, Ingelmunster
Telefoon 051.30.65.29
na 18 uur a.u.b.

FAMILIEFEEST (VAN) MEIRHAEGHE, voor allen Groot en Klein

Zaterdag 20 augustus. Markt Oudenaarde.

Verzameling op de markt vanaf 14 uur
Eucharistieviering - korte toespraak -
vervolg van het feest in zaal Mantevani

De inrichting van deze familiebijeenkomst rust in handen van

R. MEIRHAEGHE, Adj. Politie-Commisaris
Oudstrijdersstraat, 7,
9700 OUDENAARDE
Telefoon 055.31.29.69

H. MEIRHAEGHE A. Latourstraat, 31,
9218 GENT - LEDEBERG
Telefoon 091.31.38.49

J. MEIRHAEGHE Europastraat, 15,
8770 INGELMUNSTER
Telefoon 051.30.65.29

INlichtingen over "HET MEERMINNEKE"

verschijnt driemaandelijks op 16/20 bladzijden.
voor iedereen, en graag, toegankelijk.
prijs : 200 Fr per jaar te storten op rekeningsnummer

737-4262090-50 van Herman Meirhaeghe
A. Latourstraat, 31, Gent LEDEBERG

INLICHTINGEN OVER ONS FAMILIEBOEK

Indien U belang stelt in de boeiende geschiedenis van
Uw voorvaderen, een lijvig en familiekundig belang-
rijk werk dat eerstaaags zal verschijnen, GEEF nu met-
een Uw Naam en adres op. De oplage zal beperkt blijven.

AANDACHT voor ALLE VAN MEERHAEGHEN

- Voor inlichtingen van allerlei aard gelieve te schrij-
ven of te telefoneren op nummer 051.30.65.29 na 18 uur,
dit om de inrichting en de redactie te ontlasten.
 - Wij doen tevens een dringende oproep om hulp aan de
Vanmeerhaeghetak. Elk gelieve zijn eigen familie te
verwittigen of warm te maken voor deze bijeenkomst.
 - Stuur ons juiste adressen. Wat wij hebben zijn vaak
adressen van overal bijeengesprokkeld, aldus konden
wij, op verre na, niet iedereen bereiken.
- MAAK PROPAGANDA VOOR DEZE BIJEENKOMST...

en KOM !!!!!

OPGELET !!! OPGELET !!!

De stamgenoten die wensen deel te nemen aan het feest-
maal in zaal Mantevani dienen hun bijdrage te storten
uiterlijk vóór 20 juli : 900 fr voor volwassenen en
450 fr voor de min dan twaalfjarigen.
op rekening 737-4262090-50 van H. Meirhaeghe, Ledeberg.