

# 't MEERMINNEKE



KONTAKTBLAD  
VOOR DE FAMILIE  
van MEIRHAEGHE

## Beste Familieleden

Wij zijn gelukkig dat wij U dit tweede Meerminneke kunnen aanbieden. Een oprechte dankuwel aan de vele familieleden die onze oproep beantwoord hebben en in het bijzonder aan hen die extra-diep in de geldbeugel getast hebben en het ons financieel mogelijk maakten om door te gaan.

Jarenlang hebben we geïnteresseerd, gefascineerd, ja soms geobsedeerd een op den duur onoverzichtelijke berg stamboommaterialiaal verzameld. Dan kwamen we op het punt dat we alles moesten ordenen, verwerken en in een leesbare vorm gieten, wilden we dit werk voor de toekomst veilig stellen. Je weet dat, als je gegevens en resultaten niet publiceert en vermenigvuldigt, dan alles tevergeefs is geweest en dat geen mens ooit wegwijs raakt in het stamboomlabrynt dat we in de loop der jaren hebben uitgebouwd. Maar publiceren kost geld en alleen de familieleden kunnen je daarbij helpen. Je weet ook dat niet iedereen wakker ligt van zijn stamboom en dat de kans bestaat een desillusie op te lopen bij gebrek aan interesse.

Toch verstuurden we op 1 april 1981 ons eerste Meerminneke en we hoopten dat onze lezers dit niet als een aprilvis zouden beschouwen... Daarna het gespannen wachten en tenslotte het binnenhalen van een rijke oogst! We kunnen doorgaan! Tevreden omdat U ons enthousiasme wilt delen en tevreden vooral omdat ons werk niet met ons zal verdwijnen, maar bewaard zal worden binnen Uw gezin. Nogmaals hartelijk dank!

De belangstelling voor genealogie is de laatste 10, 15 jaar sterk toegenomen. Denken we maar aan de talloze familiefeesten die wekelijks in Vlaanderen georganiseerd worden. Zou het zo zijn dat naarmate de oude familiestructuren opgesplitst worden tot losse kerngezinnnetjes, men toch weer de behoefte voelt om tot een groter familiegeheel te behoren? Gaat de hedendaagse mens toch weer op zoek naar zijn wortels, nu hij steeds meer ontworteld raakt? Of is deze stamboomrage alleen maar een voorbijgaand modeverschijnsel?

Zelf heb ik me van kindsbeen af erg geïnteresseerd voor het verleden, voor de Geschiedenis-met-hoofdletter, maar ook voor heemkunde en genealogie. Het schonk ons dan ook veel bevrediging toen we de eigen voorgeschiedenis begonnen na te pluizen. Als ware amateurs hebben wij ons nooit wetenschappelijke ambities toegemeten. Wel hebben we de spelregels strikt in acht genomen en er voor gezorgd dat alles wat we aan het papier toevertrouwen korrekt en controleerbaar zou zijn. Onze hoofdbedoeling was dus een betrouwbaar én leesbaar verhaal te schrijven over wie onze voorouders waren, wanneer ze leefden, waar ze woonden, wat ze deden voor de kost, wat ze bezaten enz... opdat hun kleine leven toch enig reliëf zou krijgen ondanks de pletwals der eeuwigheid die over hen heen is gegaan.

We hebben het stambomen echter nooit ervaren als alleen maar een leerzame hobby, maar we beschouwden het ook een beetje als een opdracht, een taak die we moesten vervullen. Die lang vergeten voorouders, uit wie wij allen geboren zijn, werden als het ware door ons herboren toen we ze opnieuw ontdekten.

Het warme gevoel hen van de vergetelheid gered te hebben en hen onder onze pen opnieuw tot leven te wekken. Alsof we door het boekstaven van hun levensverhaal een oude schuld hebben ingelost.

Deze drang naar kennis omtrent het voorgeslacht hoeft daarom zeker niet te verworden tot een soort holle en steriele romantiek van bloed en bodem en heimat. Stambomen hoeft niet zozeer het heimwee te vertolken naar die zogezegd "goeie ouwe tijd". Hoe vaak hebben we niet zelf kunnen konstateren dat die goeie ouwe tijd vooral die tijd was toen onze voorouders het zo slecht hadden... De geschiedenis van de kleine man is meestal de geschiedenis van de koppige strijd voor het dagelijks brood en daar kwam weinig romantiek aan te pas.

We hebben gezien hoe onze voorzaten, ondanks de zware tol, toch overleefd hebben. Is het dan niet beangstigend te bedenken dat deze boom-die-raikt-door-zeven-eeuwen morgen in een nukleaire katastrophe kan vernietigd worden? Zijn we van zo ver gekomen om het natuurlijk milieu, waarin onze voorouders in een evenwicht van geven en nemen geleefd hebben, te laten verloederen door de blind om zich heen slaande industriële rampen? Zou onze stamvader Jan net als die wijze indiaan niet zeggen: "het zien van uw steden doet pijn aan mijn ogen?". Stambomen is ook het antwoord zoeken op deze vragen. Misschien kan het beeld van de levensboom daarbij inspirerend op ons inwerken. Moge onze stamboom een levensboom zijn waarvan de wortels bijna acht eeuwen ver terugreiken en wiens takken in de 28° eeuw nog steeds zullen bloeien!

In dit nummer volgen we dan het levenspad van de vijf "Kane-gemse" kinderen van Jan Van Meirhaeghe. We proberen hen eveneens te situeren binnen het tijdsgebeuren, met name deze tweede helft van de 17° eeuw toen het internationale politieke onweer zich ook over de streek van Tielt voortbewoog en waarbij als naar gewoonte de kleine man van de regen in de drop kwam.

Daarna richten we ons zoeklicht op een 19° eeusw familielid Marie Louise Meirhaeghe uit Ruiselede, die als dienstmeid begon, een goede trouwpartij wist te versieren doch al vlug door het noodlot werd achterhaald. Met dank aan de heer K. Delille uit Ieper uit wiens boeiende boek "Jan Francies De Zutter" we enkele gegevens ontleend hebben.

Onder de rubriek "familienieuws" publiceren we een eerste deel van de gegevens die U ons, zoals gevraagd, overvloedig hebt toegestuurd. Vervolgens vuren we "van de hak op de tak" een boel vragen op U af waarop we een antwoord hopen te ontvangen. Helpt U ons om onze zoektocht naar de nog levende familieleden tot een goed einde te brengen. We besluiten dan met een gedicht van vader en een greep uit onze verzameling rcuwzantjes.

Rest ons alleen nog U allen een zonnige vakantie toe te wensen enne... als U eens niet weet wat te doen, dan loont een uitstapje naar het groendorp Kanegem en het al net zo groene Nokere of Wortegem zeker de moeite! Tot begin september!

vader

en

zoon

Jan Meirhaeghe-Vandenbulcke  
 Ingelmunstersteenweg 133  
 8780 Costrozebeke.  
 tel. 056.66.61.92

Herman Meirhaeghe-Scherpereel  
 A. Latourstraat 25  
 9218 Ledeborg Gent.  
 tel. 091.31.38.49

Wij komen van Kanegem
-----------------------

In ons eerste Meerminneke volgden we stamvader Jan Van Meirhaeghe op zijn weg van Nokere naar Kanegem en schetsten we de levensloop van zijn vier zonen Jan, Roegier, Gillis en Adriaen, die nog te Nokere ter wereld kwamen. Hieronder behandelen we dan het levensverhaal van zijn overige vijf kinderen die als allereerste Meirhaeghes te Kanegem geboren werden.

XIV.5. MARIA VAN MEIRHAEGHE werd omstreeks 1637 te Kanegem geboren als dochter van Jan en Maria Swulfs.

Zij huwt te Kanegem op 6 april 1660 met JUDOCUS HAEC, zoon van Jan. Huwelijksgetuigen zijn : Jan Van Poelvoorde, Adrianus Lassu, Nicolaus Jacquemijns en koster Jacobus Vanderhaeghen.

Poorter en landbouwer Joos Haec kwam in 1649 van Ruiselede naar Kanegem wonen. Hij verloor er zijn eerste vrouw, Judoca Craëijnest, die hem vijf kinderen schonk, op 27 juli 1659.

Uit zijn tweede huwelijk met Maria Van Meirhaeghe werden nog vier kinderen geboren :

- a. Judocus Haec, geboren te Kanegem op 29 september 1661.
- b. Egidius Haec, geboren te Kanegem op 30 juli 1663.
- c. Petrus Haec, geboren te Kanegem op 18 mei 1666.
- d. Maria Haec, geboren te Kanegem op 20 november 1668.

Het gezin betreft te Kanegem een "behuysde hofstede" met ongeveer vier bunders grond, waarvan het "langhe ghemet" en de "oostacker" met de westkant aan de pontestraat grenzen.

Na het overlijden van Joos Haec in 1669, wordt Maria's broer Jan Van Meirhaeghe als voogd paterneel aangesteld over de wezen uit dit laatste huwelijk.

Maria Van Meirhaeghe hertrouwt te Kanegem op 17 januari 1671 met poorter JOANNES LANDUYT, zoon van Carolus. Getuigen : Andreas Landuyt en Jacob Vanderhaeghen.

Hun huwelijk zal niet van lange duur zijn. Jan Landuyt overlijdt nog binnen het jaar te Kanegem op 27 december 1671.

Een paar maand later huwt "Maria Merhaghe" ten derden male te Kanegem op 28 februari 1672 met MARINUS MESTDACH, zoon van Jacob.

Na tien jaar huwelijk overlijden beiden heel kort na mekaar; Marijn op 19 april en "Maijken Meerhave" op 28 april 1682. Zij worden begraven met de 'middendienst'.

Onder de minderjarige kinderen uit haar huwelijk met Joos Haec valt er "31 pondt suiver" te verdelen. Uit haar tweede en derde huwelijk werden geen kinderen geboren.

We citeren uit de Kortrijkse Wezerij volgend fragment dat ons een aanwijzing geeft over de oorspronkelijke vestigingsplaats van onze allereerste Kanegemse Meirhaeghes :

" Opden 13<sup>o</sup> july 1682 brochten alhier over bij eede, Jan Vande Velde fs. Joos tot Aerseele ende Jan Van Meerhaeghe fs. Jans tot Caneghem, als vooghden van Joos ende Maria Haeck fs. ende fia. Joos Haeck fs. Jans, een stuck lants van 305 roeden, suyt den dischmeersch van Caneghem, west dhoirs Jan Meerhaeghe, noort den Thieltschen wegh".

De "Thieltschen wegh" waarvan hierboven sprake is situeert zich op de Westhoek, dit is dat deel van Kanegem dat begrensd wordt door Ruiselede, Tielt en Aarsele. De genoemde weg verbindt Tielt met Ruiselede en daarlangs liggen de gronden van de erfgenamen van Jan Van Meirhaeghe d'oude.

XIV.6. CAROLUS VAN MEIRHAEGHE werd te Kanegem geboren op 31 juli 1640 als kind van Jan en Maria Swulfs.

Het kind wordt op 2 augustus te Ruiselede ten doop gedragen door peter Carolus Van Landuyt en meter Maria Barts.

Carolus overleed te Kanegem als kind vóór april 1649.

XIV.7. PETRUS VAN MEIRHAEGHE werd te Kanegem geboren omstreeks 1642 als zoon van Jan en Maria Swulfs.

Hij erft het poorterschap in 1670 en "Pieter Van Meijerhaghe" betaalt zijn jaarlijkse bijdrage tot 1716.

Pieter huwt op rijpere leeftijd te Tielt op 7 februari 1688 met CATHARINA VERSTRAETE, dochter van Joos. Getuigen : Jan De Hane en Adrianus Van Meirhaeghe.

De bruid is op dat ogenblik reeds vier jaar weduwe van Jacob Desloovere. Het echtpaar Desloovere-Verstraete baatte te Tielt een "behuysde hofstede met o.a. twee ghemeten lants, een bilck van 131 roeden, een lochtinck van 71 roeden ende een cleyn meerselken van 26 roeden" uit.

Pieter en Catharina vestigen zich niet op deze Tieltse hoeve, maar wel op de Kanegemse Westhoek.

Catharina Verstraete overlijdt er reeds twee maand na het huwelijk op 9 april 1688. Ze werd vijftig jaar.

Pieter Van Meirhaeghe blijft weduwnaar en neemt zijn intrek bij Pieter Van Meirhaeghe, de zoon van zijn broer Jan. Hij overlijdt te Kanegem op 10 februari 1717. Hij werd ongeveer 75 jaar oud.

XIV.8. JOANNA VAN MEIRHAEGHE werd circa 1643 te Kanegem geboren als kind van Jan en Maria Swulfs.

We vonden haar naam slechts éénmaal terug, namelijk waar ze te Kanegem als meter optreedt op 22 november 1668, bij het doopsel van Maria Haec, dochter van Joos en haar zuster Maria Meirhaeghe.

Joanna is wellicht nooit gehuwd; we vonden nergens een huwelijksakte, noch afstammelingen. Haar overlijdensakte vonden we even-  
in terug.

XIV.9. JACOBUS VAN MEIRHAEGHE werd omstreeks 1645 geboren als zoon van Jan en Maria Swulfs.  
Zijn moeder overleed kort na zijn geboorte.

Jacobus huwt een eerste maal te Kanegem op 19 oktober 1669 met ELISABETH DECOCK, geboren te Ruiselede als dochter van Joos en Maria Coussens. Getuigen zijn: "Joannes Merhaghe", vader van de bruidegom en Maria Coussens, moeder van de bruid.

Jacob Van Meirhaeghe vestigt zich als landbouwer op de Westhoek en verwerft zijn poorterschap in 1670.

Elisabeth Decock schenkt het leven aan zes kinderen :

1. JOANNES, geboren te Kanegem op 21 juli 1671.  
Doopteuffers : Jan Van Meirhaeghe en Maria Decock.  
Hij overlijdt als jongeman van 19 jaar te Kanegem op 23 maart 1690.

2. MARIA, geboren te Kanegem op 14 maart 1673.  
Doopteuffers : Livinus Codde en Maria Coussens.  
Maria Meirhaeghe overlijdt te Kanegem als kind van drie op 25 december 1676.

3. JUDOCA, geboren te Kanegem op 10 oogst 1675.  
Doopteuffers : Judocus Decock en Maria Hasaert.  
"Judoca Meraeve" huwt te Ruiselede op 4 mei 1700 met poorter JASPAR VAN ACKERE, zoon van Jan.  
Zij vestigen zich op "eene hofstede inde prochie van Ruysselede onder de Baronnie van Poucque". Jaspas heeft verder nog "een stuck lants van 1 ghemet ende een stucxken van 90 roeden, liggende inde prochie van Ruysselede onder de heerlykheede van St. Pieters".  
Uit hun huwelijk worden te Ruiselede zes kinderen geboren :

- a. Petronilla, geboren op 17 maart 1701.
- b. Petrus, geboren op 2 januari 1704.
- c. Livinus, geboren op 29 april 1708.
- d. Maria Francisca, geboren op 25 oogst 1711.
- e. Maria.....tweeling geboren op 27 maart 1715.
- f. Catharina.....

Judoca Meirhaeghe overlijdt te Ruiselede in haar 40° levensjaar op 2 april 1715, aan de gevolgen van een moeilijke bevalling. De tweeling die ze baarde overleed "hora nativitatis" dit is in het uur der geboorte.

Op 16 september 1715 wordt Pieter Van Meirhaeghe uit Kanegem, moeders broer, als voogd materneel aangesteld over de vier achterblijvende wezen. Deze krijgen elk 1/4 van 24 ponden, 7 schellingen en 8 groten Vlaams toebedeeld.

4. PASCHALIA, geboren te Kanegem op 15 maart 1677.  
Doopteheffers : Jacob Debacker en Pachalia Van Gampelaere.  
Paschasia Meirhaeghe overlijdt ongehuwd te Ruiselede op 25 maart 1703. Ze werd 26 jaar oud.
5. PETRUS, geboren te Kanegem op 17 september 1679.  
Doopteheffers : Petrus Van Meirhaeghe en Maria Decock.  
volgt onder XV.3.
6. ADRIANUS, geboren te Kanegem op 18 januari 1681.  
Doopteheffers : Adrianus Van Meirhaeghe en Joanna N.  
Adrianus overlijdt als kind te Kanegem.

Moeder Elisabeth Decock overlijdt te Kanegem op 10 juni 1683.

Weduwnaar Jacob Van Meirhaeghe hertrouwt voor de pastoor van Aarsele op 4 mei 1685 met MARIA VANDENBROUCKE. De bruid werd te Aarsele geboren op 9 juli 1649 als dochter van Jan en Judoca Devoldere.

Uit dit tweede huwelijk wint Jacob nog één dochter :

7. MARIA, geboren te Kanegem op 18 oktober 1686.  
Petrus Van Meirhaeghe fungeert als peter in plaats van de afwezige Egidius Van Meirhaeghe en grootmoeder Josina Devolder is meter.  
Maria Meirhaeghe overleed te Kanegem als kind.

Jacobus Van Meirhaeghe overlijdt te Kanegem op 21 februari 1687.  
Hij werd slechts 42 jaar...

Zijn weduwe, Maria Vandenbroucke, huwt enkele maanden later te Kanegem op 19 oktober 1687 met Joannes Aerts. Zij bevalt er op 4 september 1689 van een tweeling, Carolina en Jacobus, en sterft in het kraambed. Maria Vandenbroucke wordt te Kanegem begraven op 5 september 1689. Ze was 40 jaar oud...

Jan Aerts hertrouwt vier maand later te Kanegem op 31 januari 1690 met Anna Van Quathem. In 1693 wordt hen een dochttertje Aldegundis geboren die Petrus Van Meirhaeghe als peter krijgt.  
Kort daarop overlijdt ook Jan Aerts te Kanegem op 16 november 1694 wellicht als een der vele slachtoffers van een epidemie...

Tot zover het verhaal van stamvader Jan die in 1635 van Nokere naar Kanegem kwam wonen en dat van zijn kinderen en kleinkinderen die er wortel schoten.

Situëren we nu de levensloop van onze voorouders binnen de Kanegemse dorpsgeschiedenis en binnen de golfslag van de Geschiedenis-met-hoofdletter:

Onze 17<sup>e</sup> eeuwse voorouders leefden in een eeuw die op politiek gebied traditioneel bestempeld wordt als dé ongelukseeuw in onze vaderlandse geschiedenis. Daarmee verwijst men dan naar de sluiting van onze levensader de Schelde, de oorlogen tegen de afgescheurde Verenigde Provinciën en daarna tegen Frankrijk.

Op sociaal-ekonomisch vlak ziet men dat de plattelandsbevolking voortdurend aangroeide en dat de textielnijverheid, de broodwinning bij uitstek in Vlaanderen, hoge toppen scheerde. Toch kan men niet ontkennen dat, ondanks deze relatieve bloei, de bevolking enkele heel donkere mizeriejaren heeft doorploeterd, vooral dan tijdens de Negenjarige Oorlog.

Tijdens de 17<sup>e</sup> eeuw is het eigenlijk nooit helemaal rustig geweest. We zagen hoe onze stamvader Roegier Van Meirhaeghe uit Nokere in de dertiger en veertiger jaren oorlogsschadevergoeding uitbetaald kreeg. In die dagen verhuisde zijn zoon Jan naar Kanegem, dat echter evenmin ontenapte aan het oorlogsgeweld.

Rond 1645 had de streek heel wat te lijden onder de Franse troepenbewegingen. In 1645-46 werden de kerken van het naburige Aarsele, Ruiselede en Wontergem geplunderd, waarbij dan vaak een gedeelte van het kerkarchief in vlammen opging. Zo verdwenen ook te Kanegem de parochieregisters van vóór 1647. Die registers bevatten de echo's van het menselijk leed en de vreemde legers zijn tot in de doopboeken aanwezig. Op 1 oktober 1650 en op 2 februari 1656 treffen we er de doopakten aan van telkens een "soldatenkind". De vermelding "tempore fugi", dit is "ten tijde van de vlucht", lezen we op 1 september 1658 in de doopakte van een kind van Petrus Neerman, dat tijdens de vlucht te "Pousele" werd gedoopt.

Uit een schaderapport anno 1677, ten tijde van de Hollandse Oorlog, vraagt Kanegem "50 pond, 1 schelling en 1 groot, dat de selve prochie te costen heeft geweest door de spaensche partijen soldaeten, geduerende de maendt van mey 1677". Tijdens de novembermaand blijken de Spanjolen voor 44 pond, 17 schellingen en 4 groten schade te hebben aangericht aan de Kanegemse dorpsgemeenschap.

In 1683-84, tijdens de korte Chambres de Réunionoorlog, zien we hoe borelingen van Kanegemnaars "tempore fugi" gedoopt werden te "Poucke" en te "Maldeghem". Te Kanegem zelf treffen we dan weer doopakten aan van vluchtelingen uit "Meyghem en Haeltere". Op 21 september 1684 overlijdt te Kanegem Joanna De Schuyter, "fugitiva" ofte vluchteling uit "Winck".

Vier jaar later brak de Negenjarige Oorlog uit (1688-1697) tussen Frankrijk en een Europese coalitie. De strijd werd voor een groot deel in Vlaanderen uitgevochten, dat niet voor niks "het slagveld van Europa" werd genoemd. In zijn boeiende studie, waaruit we citeren, beschouwt M. Delmotte de Kortrijkse Kasseirij als "de grote verliezer" van deze veroveringsoorlog. De plaatselijke bevolking had het erg te verduren, zowel van de zijde van de geallieerden als van die van de bezetter. Ook hier getuigen de parochieregisters van de bloedige represailles die tegen de burgers werd ondernomen.



In 1690 werden te Kanegem in één week twee inwoners gedood door de bezetter. Op 28 mei 1690 werd Steven Poppe begraven. De pastoor noteerde dat Steven "occisus est a Gallis", of dat hij door de Fransen werd vermoord... Enkele dagen later, op 4 juni wordt Gillis Vervaecke eveneens door Franse soldaten gedood! In datzelfde jaar hadden de bezetters 650 koeien, 49 paarden en een niet nader te bepalen aantal schapen en zwijnen in beslag genomen. Te Kanegem behoorde Antoon De Backer tot de grote lachtoffers, toen hij met zijn 18 koeien regelrecht in de armen van de Fransen liep, op weg naar het kasteel van Poeke. Een andere inwoner, Geeraert Raes deed zijn beklag om het verlies van zijn twee koeien "die goet ende wel te passe waeren"...

1694 werd een jaar met een ontstellend hoog aantal armen én het jaar van de "contagieuze siekten" en dood. Met de oorlogsaellende kreeg de bevolking nu ook nog af te rekenen met de "pestziekte". De epidemie bereikte haar piek tijdens de maanden oktober en november. Te Kanegem stierven in oktober 14 en in november 22 parochianen. We noteren er voor 1694 op slechts 10 geboorten, 72 (!) overlijdens. De Kanegemse bevolking verminderde maar eventjes met 12%. Te Ruiselede overleden in datzelfde jaar 212 inwoners en de bevolking liep met 33% terug! In het naburige Tielt en Aarsele stierven in 1694 respectievelijk 477 en 173 inwoners...

Epidemies staken op geregelde tijden de kop op en hun dodelijk spoor loopt door de overlijdensregisters. Op een gemiddelde van 12 overlijdens per doorsneejaar, stierven er te Kanegem in :

1658	:	24	inwoners of tweemaal het gemiddelde.
1668	:	25	inwoners
1676	:	37	inwoners of driemaal het gemiddelde.
1677	:	21	inwoners
1680	:	27	inwoners
1682	:	35	inwoners
1694	:	72	inwoners of zesmaal het gemiddelde.

Tijdens het jaar 1695 werd de kerk beschadigd. Er werden geen docpakten ingeschreven tussen 27 september 1694 en 9 september 1695. Iemand noteerde : "hic a militibus quaedam folia lacerae sunt", ofwel dat de bladzijden door de soldaten werden gescheurd.

Nog een gevolg van de oorlogsprikelen én de hoge grondlasten was het groeiend oppervlak braakliggende landbouwgrond. Kanegem telde in 1695 slechts 146 bunders en 26 roeden belastbare, dus bewerkte grond op een totaal van 769 bunders en 107 roeden, wat een procentuele vermindering betekende van ongeveer 19% !!

Uiteindelijk kwam er in 1697 toch een einde aan deze oorlog. De vrede was echter van korte duur want vier jaar later brak de Spaanse Successieoorlog uit die van 1701 tot 1713 twaalf lange jaren duurde. Deze oorlog, waarvan opnieuw de kleine man het grootste slachtoffer werd, eindigde met de Vrede van Utrecht en had als resultaat dat wij Frans Vlaanderen aan Frankrijk moesten afstaan.

Onze eerste Kanegemse Meirhaeghes uit deze tweede helft van de 17<sup>e</sup> eeuw zullen er na hun exodus wel niet het Beloofde Land van Melk en Honing gevonden hebben. Toch hebben zij deze moeilijke tijden relatief goed overleefd. Al werden ook zij, vooral in de negentiger jaren, heel zeker gekonfronteerd met oorlogsmiserie en ellende, toch bleef de familie blijkbaar gespaard van de dodelijke epidemies.

Het heeft echter niet veel gescheeld of deze Kanegemse tak was reeds na twee generaties uitgestorven. Van stamvader Jan werden namelijk 13 kleinkinderen-Meirhaeghe geboren, waarvan slechts één zoon het geslacht zal verderzetten. Deze had op zijn beurt vier zonen van wie op vandaag nog nakomelingen in leven zijn. Op die manier behoren wij allen tot één der vier takken van onze Kanegemse boom.

Hieronder duiden we aan bij welke tak (A,B,C of D) uw ouders, grootouders of overgrootouders behoren. Zo kunt U zich binnen het stamboombos enigszins oriënteren. In onze diverse rubrieken en artikels zullen we ook telkens specificeren bij welke tak de behandelde personages thuishoren. Alles wat vóór 1700 valt behoort uiteraard tot onze gemeenschappelijke voorgeschiedenis.

#### tak A.

de nakomelingen van Henri Meirhaeghe en Melanie Van Oost.en van :

- Achiel Meirhaeghe x Marie Louise Devos.
- Adiel Meirhaeghe x Marie Elise Callis.
- Remi Meirhaeghe x Machteld Verfaillie.

#### tak C.

de nakomelingen van Bernard Meirhaeghe en Marie Justine Lambrecht :

- Arthur Meirhaeghe x Maria David.

de nakomelingen van Eduard Meirhaeghe en Marie Eugenie Van Eenoo :

- Maurice Meirhaeghe x Cyrilla Scheerens.
- Cyriel Meirhaeghe x Helena Maes.
- Achille Meirhaeghe x Clara Verbeke.
- Oscar Meirhaeghe x Coopman.

de nakomelingen van Felix Meirhaeghe x Rosalie Laethem en van :

- Jules Meirhaeghe x Prudence Debeil.
- Richard Meirhaeghe x Emma Dhondt.
- René Meirhaeghe x Marie Louise Deneve.

de nakomelingen van Eduard Meirhaeghe en Leonie Missant en van :

- Henri Meirhaeghe x Idalie Sprist.

de nakomelingen van Ivo Meirhaeghe en Rosalie Sierens en van :

- Camille Meirhaeghe x Marie Romanie Dewaele.

de nakomelingen van Camille Meirhaeghe en Leontine Verbauwheede :

- Clara Meirhaeghe x Modest Baudoncq.
- Cyrilla Meirhaeghe x Maurice Janssens.

de nakomelingen van Henri Meerhaeghe en Virginie Mestdagh en van :

- Edmond Meerhaeghe x Leontine VandeKerckhove.
- Alfons Meerhaeghe x Maria Degraeve.

de nakomelingen van Désiré Meirhaeghe en Rosalie Tjigtgat en van :

- August Meirhaeghe x Estella Vandermeersch
- Theophiel Meirhaeghe x Irma Dewaele.
- Jules Meirhaeghe x Desmet x Cyrilla Dewaele.
- Cyriel Meirhaeghe x Alice Dewaele.
- Zuima Meirhaeghe x Jules Van Parijs.
- Maria Meirhaeghe x Richard Vereecke.

Tak B en D hebben we tot het begin van deze eeuw uitgewerkt doch de weinige eventuele afstammelingen werden nog niet gelocaliseerd. De familieleden van tak A vormen een minderheid en tak C omvat zeker 80% van de nog levende Meirhaeghes.

Het spreekt vanzelf dat bovenstaande lijst, wegens plaatsgebrek, verre van volledig kan zijn. Zij biedt alleen, zoals gezegd, een eerste oriëntatiemogelijkheid.

bronnen :

- parochieregisters van Nokere, Kanegem, Tielt, Ruiselede, Aarsele; Microfilm, Algemeen Rijksarchief Brussel.
- oud gemeentearchief Nokere; Rijksarchief Ronse.
- "De Kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de 9-jarige oorlog" door M. Delmotte; 4° jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring de Gaverstreke -1976- p.90 e.v.

Marie Louise Meirhaeghe

van "dienstmeid" tot "bijzondere"

Marie Ludovica of Marie Louise Meirhaeghe (tak A) werd te Ruiselede geboren op 7 augustus 1813 als twaalfde en laatste kind van Jan Francies Meirhaeghe en Rosa Demeyer. Haar ouders vestigen zich op de Strookotwijk als landbouwers. In de loop der jaren verdient vader de kost als werkman, wever, arbeider en als smid. Moeder is een van de vele spinsters uit het 19<sup>e</sup> eeuwse Vlaanderen. Van het kroostrijk gezin overlijden vier dochttertjes nog als kind en drie volwassen kinderen bleven ongehuwd. Het zag er naar uit dat "dienstmeid" Marie Louise ook ongehuwd zou blijven tot ze op 38-jarige leeftijd plots de ware Jacob blijkt gevonden te hebben...

Op 12 januari 1851 huwt ze te Ruiselede met de 70-jarige "bezoondere" Norbert Dhuvettere. De bruidegom is inderdaad niet de eerste de beste. Hij werd op 27 juni 1781 te Ruiselede geboren als zoon van Carolus Constantinus Dhuvettere en Carolina Heyndrickx. Norbert oefent aanvankelijk te Ruiselede het beroep van bakker uit. In 1807 huwt hij met beenhouwersdochter Petronilla Theresia Deschrijvere en Dhuvettere begint een succesrijke loopbaan.

In 1831 wordt hij gemeenteontvanger te Kanegem, waar hij ook lid is van de kerkraad. Te Kanegem oefent hij eveneens het beroep uit van molenaar en olieslager. In 1843 verhuist hij dan weer naar zijn geboortedorp Ruiselede, alwaar zijn echtgenote Petronilla Deschrijvere als "bijzondere" overlijdt op 30 mei 1850. Uit dit eerste huwelijk werden geen kinderen geboren.

Norbert Dhuvettere hertrouwt nog geen vol jaar later met Marie Louise Meirhaeghe en nog een jaar later schenkt zij de reeds bejaarde vader een erfgenaam : Charles Constant Dhuvettere, geboren te Ruiselede op 7 januari 1852. Charles Constant werd later notaris te Zonnebeke en Ieper, waar hij tevens gemeenteraadslid en schepen was. Hij overleed te Sées op 9 juni 1940.

Zes maand na de geboorte van zijn enige zoon overlijdt "proprietaris" Norbert Dhuvettere te Ruiselede op 16 juni 1852.

Dat hij een vermogend man was bewijst deze greep uit zijn eigendommen :

- een huis verdere gerieven en 13 a. 2 ca. te Caneghem.
- eenen koornwindmolen en boekweitmaeldery met woonhuis, schuer, stalling verdere gerieven en 58 a. 60 ca. grond te Caneghem.
- een hofstedeken te Caneghem, groot 3 ha. 6 a. 16 ca.
- eene tweewoonst en 37 a. 58 ca. te Ruysselede.
- een hofplaetseken te Ruysselede, 5 ha. 48 a. 60 ca.
- eene tweewoonst en 1 ha. 26 a. 6 ca. te Ruysselede.

Marie Louise Meirhaeghe ontving van haar echtgenoot bij testament "eene lijfrent van 500 franken 's jaers, in te gaen met den dag van zijn overlijden en vrij van successieregten".

Het lot had ervoor gezorgd dat Marie Louise in twee jaar tijd van dienstmeid tot de status van rijke weduwe was geëvolueerd; ze werd dan ook een begeerde partij voor eventuele trouwlustigen. Geen vol jaar na de dood van haar echtgenoot hertrouwt Marie Louise Meirhaeghe te Ruiselede op 11 juni 1853 met Kanegenaar Jan Francies Dezutter. Deze was geen onbekende voor haar. In 1846 pachtte hij van "grondeygenaer Norbert Dhuvettere een woonhuys, olie- en koornwindmolen met annexe gebouwen, midsgaeders een kleyn huys daer mede gaende en omtrent de 44 a. 25 ca. medegaenden grond, allen gestaen en gelegen binnen de gemeente van Caneghem een weynig van oosten het dorp". Jan Francies Dezutter was molenaar en olieslager te Kanegem en Marie Louise gaat aldaar met haar kind Charles Constant inwonen. Dezutter woont dus met vrouw en pleegkind op de molen die eigendom is van het pleegkind!

Hun echtverbintenis zou echter evenmin van lange duur zijn. In haar eerste huwelijksjaar overleed Marie Louise Meirhaeghe te Kanegem op 18 april 1854 aan de gevolgen van een vroegtijdige misgeboorte. Ze werd geen 41 jaar oud. Tot zover het levensverhaal van Marie Louise Meirhaeghe, wiens levenslot zo'n gunstige en vooral voordelige wending scheen te nemen, maar die in minder van vier jaar tijd door het noodlot werd achterhaald...

Jan Francies Dezutter hertrouwde met Rosalie Van Overbeke die hem twaalf kinderen schonk. Heel wat familieleden zullen zich hen zeker nog goed herinneren : Baziel Dezutter, Octaaf die geneesheer werd, Valerie die jarenlang Kanegems vrouwelijke gemeenteontvanger was, Leo de latere burgemeester van Kanegem, Theophiel Dezutter die net als mijn grootvader August Meirhaeghe een steenoven uitbaatte, en anderen.



F A M I L I E N I E U W S
---------------------------

En Adam Gewon Seth...

CHARLOTTE Deconinck, geboren te Menen op 12 juni 1977.  
dochter van Bernard Deconinck en Marleen Herman uit Lauwe.  
kleindochter van André Deconinck en Leona Meirhaeghe uit Marke.

TOM Pauwels, geboren te Kortrijk op 15 december 1977.  
zoon van Antoon Pauwels en Jacqueline Deconinck uit Bavikhove.  
kleinzoon van André Deconinck en Leona Meirhaeghe uit Marke.

KARINE Meirhaeghe, née le 19 décembre 1977.  
fille de Claude Meirhaeghe et Annick Couvin - France.  
petite-fille de Gerard Meirhaeghe et de Christiane Paillas - France.

ANN Meirhaeghe, geboren te Leuven op 21 december 1977.  
dochter van Daniel Meirhaeghe en Hilde Stas uit Wilsela-Leuven.  
kleindochter van Remi Meirhaeghe en Margriet Huys uit Assebroek.

NICOLAS Meirhaeghe, né le 24 juin 1978.  
fils d' Yves Meirhaeghe et d' Annick Frémy - France.  
petit-fils de Joseph Meirhaeghe et de Marcelle Mauclair - France.

SANDY De Wispelaere, geboren te Deinze op 5 oktober 1978.  
dochter van Marc De Wispelaere en Georgette Dekeyzer.  
kleindochter van Michel De Keyzer en Elza Meirhaeghe uit Ruislede.

PIETER Cardon, geboren te Kortrijk op 9 oktober 1978.  
zoon van Jacques Cardon en Martine Van Eeckhoutte uit Kortrijk.  
kleinzoon van Noel Cardon en Julienne Meirhaeghe uit Marke.

STEVEN Marichael, geboren te Waregem op 8 december 1978.  
zoon van Marc Marichael en Greta Callewaert uit Deinze.  
kleinzoon van René Marichael en Marie-José Meirhaeghe uit Tielt.

IRIS Deconinck, geboren te Menen op 18 december 1978.  
dochter van Bernard Deconinck en Marleen Herman uit Lauwe.  
kleindochter van André Deconinck en Leona Meirhaeghe uit Marke.

JEAN BAPTISTE Frémy, né le 23 janvier 1979.  
fils de Jean-Pierre Frémy et de Gilberte Meirhaeghe - France.  
petit-fils de Joseph Meirhaeghe et de Marcelle Mauclair - France.

VEERLE Meirhaeghe, geboren te Deinze op 18 juni 1979.  
dochter van Frans Meirhaeghe en Rita Van Hoey uit Deinze.  
kleindochter van Cyriel Meirhaeghe en Maria Claeys uit Astene.

SVEN Van Renterghem, geboren te Tielt op 19 juni 1979.  
zoon van Willy Van Renterghem en Lieva Deman.  
kleinzoon van Maurits Van Renterghem en Germaine Meirhaeghe - Ruiselede.

KAREL Schelstraete, geboren te Deinze op 10 september 1979.  
zoon van Gilbert Schelstraete en Greta De Schuyter uit Grammene.  
kleinzoon van Charles De Schuyter en Gabrielle Van Parijs uit Kanegem.  
achterkleinzoon van Jules Van Parijs en Zulma Meirhaeghe uit Kanegem.

MATHIEU Pourille, né le 23 mars 1980.  
fils de Jean Marie Pourille et d' Edith Meirhaeghe - France.  
petit-fils de Joseph Meirhaeghe et de Marcelle Mauclair - France.

LIESBETH Marichael, geboren te Waregem op 18 juli 1980.  
dochter van Marc Marichael en Greta Callewaert uit Deinze.  
kleindochter van René Marichael en Marie-José Meirhaeghe uit Tielt.

ELLEN Van Nieuwenhuyse, geboren te Roeselare op 3 september 1980.  
dochter van Piet Van Nieuwenhuyze en Mieke Lambert - Schuiferskapelle.  
kleindochter van Marcel Lambert en Josephine Meirhaeghe - ibidem.

SIMON Meirhaeghe, né le 22 octobre 1980.  
fils d' Yves Meirhaeghe et d' Annick Frémy - France.  
petit-fils de Joseph Meirhaeghe et de Marcelle Mauclair - France.

CELINE Picot, née le 29 novembre 1980.  
fille de Marcel Picot et de Sylvie Bécard - France.  
petite-fille de Jean Bécard et de Maria Meirhaeghe - France.

LIESELOTTE Van Renterghem, geboren te Tielt op 20 december 1980.  
dochter van Willy Van Renterghem en Lieva Deman.  
kleindochter van Maurits Van Renterghem en Germaine Meirhaeghe - Ruisel.

MELANIE Deconinck, geboren te Marsberg - Duitsland op 24 februari 1981.  
dochttertje van Jacques Deconinck en Rita Lutke uit Marsberg - Duitsld.  
kleindochter van André Deconinck en Leona Meirhaeghe uit Marke.

KATRIEN Van Meenen, geboren te Eeklo op 10 maart 1981.  
dochter van Etienne Van Meenen en Ria Van Waesberghe uit Assenede.  
kleindochter van Remi Van Meenen en Rachel Meirhaeghe uit Assenede.

ARNOUT Verkaemer, geboren te Kortrijk op 27 april 1981.  
zoon van Chris Verkaemer en Lieve Matton uit Beveren-Leie.  
kleinzoon van Georges Verkaemer en Helene Meirhaeghe uit Beveren-Leie.

### 300 jaar geleden :

ADRIANUS Van Meirhaeghe, geboren te Kanegem op 18 januari 1681.  
zoon van Jacob Van Meirhaeghe en Elisabeth Decock uit Kanegem.  
kleinzoon van Jan Van Meirhaeghe en Maria Swulfs uit Kanegem.

wij denken aan
----------------

CYRIELA EMMA Meirhaeghe, weduwe van Camiel Claeys.  
Geboren te Kanegem op 1 december 1884 en overleden te Deinze op 3  
januari 1979.  
Dochter van Eduard Meirhaeghe en Marie Eugenie Van Eenoo uit Kanegem.

ESTELLA MARIA VANDERMEERSCH, weduwe van August Meirhaeghe.  
Geboren te Ruiselede op 7 juni 1887 en overleden te Tielt op 5 novem-  
ber 1978.  
Dochter van Theophiel Vandermeersch en Melanie Christiaens.

IRIS Vande Walle, geboren te Gent op 9 maart 1981 en aldaar overleden  
op 26 maart 1981.  
dochttertje van Irené Vande Walle en Dorine Lambert uit Vosselare.  
kleindochterje van Marcel Lambert en Josephine Meirhaeghe uit  
Schuiferskapelle.



van de hak op de tak
----------------------

- \* Hartelijk dank aan Mevrouw R. Meirhaeghe-Moortgat uit Brasschaat en aan Mevrouw F. Meirhaeghe-Vergucht uit Roeselare om de vele informatie die zij ons toestuurden naar aanleiding van onze oproep in Meerminneke 1. omtrent de figuur van dr. Remi Meirhaeghe. Eveneens dank aan Alois Meirhaeghe uit Petegem-Deinze voor de adressen van de kinderen M. Baudoncq-Meirhaeghe.
- \* Bericht aan de nakomelingen van Camiel Meirhaeghe x Maria Dewaele of van Remi Meirhaeghe x Margriet Huys. (tak C)  
Wie bezorgt ons meer informatie omtrent de echtparen :  
- Hortence Meirhaeghe x Henri Matthue.  
- Ghislain Meirhaeghe x Romanie De Wispelaere.  
Deze beide kinderen van Ivo Meirhaeghe en Rosalie Sierens huwden te Ruiselede omstreeks de eeuwwisseling, doch verhuisden blijkbaar. Waarheen? Hebben zij nog kinderen of kleinkinderen? Waar? Adres?  
- Clara Meirhaeghe huwde te Ruiselede in 1927 met Augustijn Catteau. Daarna spoorloos. Waarheen? Macquigny-Frankrijk? Kinderen? Adressen a.u.b.
- \* Bericht aan de nakomelingen van Eduard Meirhaeghe x Marie Eugenie Van Eenoo. (tak C).  
Graag meer informatie omtrent het echtpaar Oscar Meirhaeghe-Coopman. Doodzantjes? De adressen van hun zoon Wilfried Meirhaeghe en eventueel overige kinderen.
- \* Bericht aan de nakomelingen van Augustijn Meirhaeghe en Maria Heyndrickx (tak A.) of aan de andere familieleden van tak A.  
- Jules Meirhaeghe huwde te Ruiselede in 1906 met Malvina Hemerijck. Daarna spoorloos. Waarheen? Antwerpen?  
- Ferdinand Meirhaeghe huwde te Ruiselede in 1901 met Juliana Desmet. Hun kinderen te Ruiselede geboren : Laurent (1902), Elza (1903) en Suzanne Meirhaeghe (1906).  
Graag hun adressen en/of die van hun kinderen. Dank.
- \* In het boek "Belgians in America" van Phil. Sabbe en Leon Buyse lezen we dat ene Adrian Meerhaeghe in 1960 president was van de "Belgian American Krulbowlers Club" te Detroit-U.S.A. Deze trabollersclub werd in 1939 gesticht en Adrien Meerhaeghe behoorde tot de "outstanding bowlers", een kampioen dus. Wie weet ons meer te vertellen over deze naamgenoot? Is hij een kleinzoon van Arthur Meerhaeghe-Verhaest uit Ingelmunster?
- \* Bericht aan de afstammelingen van Achiel Meirhaeghe-Devos (tak A)  
Graag het precieze adres van Germaine Meirhaeghe - E.Z. Maria Ludgeria.
- \* Het echtpaar Emile Meirhaeghe x Marie Louise Braeckveldt huwde te Tielt in 1904 (tak B.)  
Graag de adressen van hun dochters Sara (1906) en Cora Meirhaeghe.

- \* Bericht aan de afstammelingen van Felix Meirhaeghe en Rosalie Laethem (tak C)
- adressen van de kinderen van Cyriel Meirhaeghe x Laura Dhont.
    - E.Z. Mariette Meirhaeghe.
    - André Meirhaeghe-Vriendt.
    - Mevr. Paulette Gauthier echtg. Wilfried Meirhaeghe (+)
  - adres van de zoon van Jozef Vervaeck x Leonie Meirhaeghe.
    - André Vervaeck-Steenbeke.
  - adressen van de kinderen van Camiel Kint x Emma Meirhaeghe.
    - Cyriel Decock-Kint.
    - Oktaaf Vervaecke-Kint.
    - Gerard Kint-Vindevoghel.
    - Oskar Kint-Lannoo.
  - adressen van de kinderen van Henri Dhont x Alida Meirhaeghe.
    - Remi D'hont-Vandeweghe.
    - Oscar D'hont-Bruyneel.
  - adressen van de kinderen van Maurits Van Renterghem x Meirhaeghe.
    - Willy Van Renterghem-Deman.
    - Wilfried Van Renterghem-Steenbeke.
- \* Bericht aan de "Van" Meirhaeghes die zich ook op ons familietijdschrift geabonneerd hebben :
- Welkom binnen onze familievereniging!  
 U weet dat wij U "voorlopig" niet kunnen thuiswijzen binnen de Van Meirhaeghe-stamboom. Wij zullen echter al het mogelijke doen om ook uw stamreeks uit te werken, op de boom te enten en op te nemen in ons toekomstig familieboek. Daarvoor moet U ons echter een aantal precieze gegevens bezorgen die we nodig hebben om aan de slag te kunnen gaan. Graag dus de namen, geboorteplaats én geboortedatum van uw grootouders (voor de lezers die geboren zijn circa 1920) en/of van uw overgrootouders (voor de lezers die geboren zijn circa 1950). Raadpleeg oude trouwboekjes, rouwbrieven, doodzantjes, spreek oudere familieleden aan enz... Misschien kent U wel familieleden die zélf in hun stamboom willen klimmen? Medewerkers zijn natuurlijk altijd welkom en we zullen hen graag begeleiden op hun zoektocht.
- \* In ons Meerminneke nr. 3 vindt U onder meer :
- De verklaring van de naam Meirhaeghe.  
Een studie omtrent de schrijfwijze, de herkomst en de betekenis van onze familienaam.
  - De klokken van Kanagem... of hoe Francies Meirhaeghe anno 1775 de klepel wel wist hangen, doch de klok niet hoorde luiden...
- \* Met dank aan de firma Metalor, Amerikaanse Stock, Ingelmunstersteenweg 23, Oostrozebeke en aan mijn vriend Marc Vanhoorelbeke voor de vele stenciloveruren.
- \* Ons rekeningnummer is en blijft : 737 - 4262090 - 50.



## verjaardagsgedicht

Niet dat het zoeken mij verdriet,  
noch 't speuren naar vergane sporen,  
noch nieuwe bronnen aan te boren  
bij 't zoeken naar een heel oud lied.

Want in het huis van ons verleden  
zijn kamers voor een verre droom.  
Van iedere twijg van deze boom  
voel ik de hartslag door mijn leden.

Maar dat ik oud word met Uw jaren  
en in mijn kop het donkere suizen hoor.  
Mijn zee die wegebt altijd... altijd door  
troebel als oude wijn die niet wil klaren.

Dat is 't wat mij verdriet... Maar zie  
Ik ben weer blij als ik Uw feest kan vieren.  
Dat ik met bloem en lied Uw huis mag sieren.  
En ik herleef als ik Uw kinders zie ! !

Jan Meirhaeghe