



BID GOD VOOR DE ZIEL

van

DE HEER

**Remi, Jozef MEIRHAEGHE**

echtgenoot van mevrouw

**Machteld VERFAILLIE**

geboren te Ruiselede op 8 september 1887 en  
godvruchtig overleden te Tielt  
in de St.-Andreaskliniek op 8 augustus 1967,  
gesterkt door de H. Sakramenten  
der stervenden.

---

Wat God doet, is wel gedaan! Dat was de lijfspreuk van deze dierbare overledene. In volle onderwerping heeft hij veel lijden en pijn gedragen. Dikwijls in de stille uren kon hij zijn blik richten op het kruis, en heeft hij die woorden van de Heer bedacht: „Wie mijn leerling wil zijn, hij neme zijn kruis op en volge mij!”

Een lang leven is afgesloten. Hij was een eenvoudig, goed, diep godsdienstig man, die in alle stilte en zonder klagen de vele lasten en pijnen van dit aardse leven heeft aanvaard, en verdragen. Hij was een mensenvriend, wist iedereen te boeien en had voor ieder een goed woord. Hij beminde de mensen om God.

Dierbare echtgenote, voor u is het zwaar alleen achter te blijven; wij waren zo goed met elkaar. Danken wij de Heer om de vele jaren, die wij samen hebben doorgebracht. U, dank ik nogmaals om de genegenheid, liefde en hulp die ik van u heb mogen ondervinden; blijven wij voor immer verenigd in de Heer door het gebed.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, U dank ik om uw goedheid, liefde en genegenheid, die ik zo dikwijls van u mocht ondervinden. Ik ben u voorgegaan naar de Heer. Gedonk mij in uw gebeden.

Dierbare familie en vrienden, ik zeg u geen vaarwel, maar tot weerziens in de Hemel.

**H. Hart van Jezus,**

**ik stel al mijn betrouwen op U!**

**Akten van Geloof, Hoop en Liefde!**

---

**Om uw kristelijke deelneming danken U:**

Mw. Remi Meirhaeghe-Verfaillie,  
Dhr. en Mw. Jacques Dejonghe-Meirhaeghe,  
Dhr. en Mw. Julien Vanden Bulcke Meirhaeghe,  
De jongeheer Norbert Vanden Bulcke,  
De jongeheer Jacques Vanden Bulcke,  
De families Meirhaeghe en Verfaillie.